

## De geschiedenis van De Volharding: Seizoen 1944 – 1945

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was de Nederlandse samenleving ontwricht. Scholen waren gesloten, treinen liepen niet meer, fabrieken stonden stil en met name in de grote steden werd honger geleden.

Het was overleven geblazen. Via spaarzame radioberichten uit Londen wist de bevolking dat de bevrijding nabij was. In de herfst van 1944 werd het zuiden van ons land al bevrijd, maar bij de grote rivieren hielden de Duitsers stand. Als gevolg van de mislukte Slag om Arnhem zou dit nog tot het voorjaar van 1945 duren.

Gevoetbald werd er al helemaal niet meer. Je zag overigens helemaal geen jongemannen meer in het openbaar, want wie zich vertoonde kon worden opgepakt om in Duitsland als dwangarbeider te werk te worden gesteld.

Op 22 maart 1945 kreeg Nijverdal de zwaarste slag uit haar geschiedenis te verduren. Om het Duitse verzet te breken bombardeerde geallieerde vliegtuigen diverse Duitse doelen. Ook de Reggebrug aan de Grotestraat was zo'n doel. Precisie bommen bestonden nog niet en helaas is een groot deel van de Grotestraat bij deze bombardementen in puin gelegd, met vele slachtoffers ten gevolge.

Deze dag zijn 73 mensen bij het bombardement omgekomen. In totaal zijn 85

personen omgekomen bij alle bombardementen in de gemeente Hellendoorn. In de publiek toegankelijke binnentuin van het Huis voor Cultuur en Bestuur vinden we een gedenksteen voor de slachtoffers van dit bombardement

In april en mei trokken Canadese troepen Overijssel binnen. Ook Nijverdal werd in deze periode bevrijd. In Nederland zijn ongeveer 200.000 mensen omgekomen in deze oorlog. Ruim de helft van de slachtoffers waren Joden. Maar ook honger, bombardementen en ander geweld eiste zijn tol. Vele duizenden geallieerden zijn gesneuveld bij de bevrijding van ons land. En miljoenen bij de bevrijding van heel Europa. In Holten vinden we een van de vele geallieerde begraafplaatsen in Europa. Hier liggen Canadese gesneuvelden die hun vaderland nooit meer hebben teruggezien.

Ook binnen onze vereniging heerste leed. Bijna iedereen had wel een of meer slachtoffers in zijn omgeving te betreuren. De oorlog was voorbij. Het leven gaat door, mensen begonnen ieder op hun manier aan de wederopbouw. Ook het sportleven werd na verloop van tijd nieuw leven ingeblazen. En ook bij De Volharding zou na verloop van tijd de bal weer gaan rollen.